

CONTACT

Nieuwsblad van de Oecumenische Vereniging
de Zendingskerk te Ermelo



78e jaargang nr. 7 4 okt. – 15 nov. 2024



CONTACT, maandblad van de Zendingskerk (PKN) te Ermelo
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165

Tenzij anders vermeld vallen de telefoon nummers onder 0341

Website: www.zendingskerk.nl
Webmaster: Dhr. G.J. Coenraats, E-mail: webmaster@zendingskerk.nl
Adres Zendingskerk: Harderwijkerweg 10, 3852 AD Ermelo. tel. 561120
Adres Kerkenraad : Wijkkerkenraad Zendingskerk
Postbus 248, 3850 AE Ermelo.
Voorzitter: Mevr. E. van Bruxvoort
E-mail: voorzitter@zendingskerk.nl
Scriba: Dhr. G.H. Reijners
E-mail: scriba@zendingskerk.nl
(werkzaam voor scribaat op ma.mo./do.mo./vr.mo)
Penningmeester: Dhr. T. Hardeman
E-mail: penningmeester@zendingskerk.nl
Predikant: Ds. K. de Berg
E-mail: predikant@zendingskerk.nl
Ledenadministratie: Mevr. M. Sants-Kottman
E-mail: ledenadministrateur@zendingskerk.nl
Koster: Mevr. C.I. Zunneberg
E-mail: koster@zendingskerk.nl
Beheerder Kerkhof: Dhr. W. Combé
E-Mail: beheerderkerkhof@zendingskerk.nl
Adres Contact: Dhr. J.C. Sants
E-mail: redactiecontact@zendingskerk.nl
Redactie Contact: Dhr. J.C. Sants
Dhr. A.D. de Vries
Vormgever Contact: Mevr. H. van Otterloo
Archief beheer: Ds. Sj.Zwaan
E-mail: archief@zendingskerk.nl

Banknummers:

Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d) en andere betalingen aan de
Zendingskerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk:
NL64 INGB 0000 8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.

Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of kerkhof
graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de Zendingskerk.

Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer
NL71 INGB 0006 928 325 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v. "gift
ZWO".

Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille.
Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden.
Tel. 0341-56 54 99.



God van liefde

*Laat ons verbonden blijven met U en met elkaar
wanneer wij de deur uit gaan.*

*Met Uw zegen boven ons
als vaste grond onder onze voeten
op onze weg.*

Wanneer we vrede brengen

huis aan huis,

kloppen op deuren,

mosterdzaadjes planten

van naastenliefde en vriendschap.

*Geef ons kracht door het plafond te breken van
vooroordelen.*

Help ons door muren te breken van zelfingenomenheid.

Voor een wereld zonder grenzen die mensen buitensluite,

maar met huizen waar deuren open staan

en mensen met ruimte in hun harten.

Amen

Dit gebed komt uit het materiaal van PAX om in de kerk of thuis te bidden

VAN DE PREDIKANT

Voor alle leeftijden

Een tijdje terug werd mij gevraagd een stukje te schrijven voor een tijdschrift bij het thema 'kind'. Dit resulteerde in onderstaand artikeltje dat ik graag ook hier in Contact deel. Zeker nu het weer bijna kinderboekenweek is (dit jaar van 2 tot 13 oktober). Een mooie gelegenheid voor een bezoekje aan de boekhandel, juist ook als volwassenen. Verbeeldingskracht is immers leeftijdloos. En juist wanneer we dat even kwijt zijn, kunnen kinderboekenschrijvers (en tekenaars!) de deur naar verwondering en inspiratie weer open zetten!

Zoals hier gebeurt:

'In het begin was er niets.

Het is moeilijk om je dat voor te stellen.

Je moet alles wat er nu is, nog niet laten zijn.

Je moet het licht uitdoen, en er zelf niet zijn,

en dan ook nog eens al het donker vergeten,

want in het begin was er niets, ook het donker niet.

Als je het begin van alles wilt zien, moet je erg veel weglaten.

Ook je moeder.

Alleen God en mij houd je over'

Bovenstaande zinnen vormen het prachtige, poëtische begin van het kinderboek 'De schepping'. Bart Moeyaert schreef het, Wolf Erlbruch maakt er schitterende tekeningen bij. Al lezend en kijkend word je meegenomen in een spel van verbeelding en verwondering. De onmogelijkheid om je het niets voor te stellen en de ongekende mogelijkheden die datzelfde niets herbergt, staan bij Moeyaert paradoxaal en vanzelfsprekend naast elkaar. Een genot om te lezen. Een leeservaring ook waardoor de eerste zinnen van de Bijbel voor mij een nieuwe laag hebben gekregen. 'Woest en ledig' is een oefening van denken en verbeelding geworden. Dankzij een boek dat in bibliotheken op een plank staat waar ik voor door de knieën moet. Want: voor kinderen. Of toch ook niet?

Deze zomer stond in De Volkskrant een artikel waarin wetenschapsjournaliste Ionica Smeets een hartstochtelijk pleidooi houdt om als volwassenen kinderboeken te (blijven) lezen. Zij haalt in dat stuk onder andere woorden aan van Katherine Rundell (literatuurwetenschapper in Oxford) die stelt dat fictie voor kinderen ons kan helpen om opnieuw ontvankelijk te leren lezen.

Ontvankelijk lezen (en leven), dat is volgens mij de meest vruchtbare basishouding om te theologiseren en om een gelovig bestaan te leiden. Net zoals verwondering en plezier essentieel zijn om te zien wat er is en wat er kan zijn. Ook daar helpen kinderboeken mij bij.

Terwijl ik dit stuk schrijf ligt er een stapel naast me. Prachtige boeken die me meer gebracht hebben dan menige preek. Zonde wanneer ik die ongelezen zou laten, omdat ik er te oud voor zou zijn. Het mooie 'Gedachten denken' van Annelies Beck en Hanneke Sietsma bijvoorbeeld. *'Denken is doen. Je kijkt en luistert. Je duwt en trekt. Je vraagt en voelt.'* Als dat denken is - en ik denk dat dat zo is -, dan denk ik misschien wel niet genoeg. Zouden we niet wat meer moeten duwen en trekken aan die gedachten die wel heel erg vast zijn gaan zitten? Om dit soort kleine, haast dichterlijke wijsheden vast te houden, schrijf ik ze op een papiertje. Een kattenbelletje dat vervolgens een tijdje boven mijn bureau hangt. Een dagelijks 'reminder' die ik te danken heb aan een boek dat ik volgens sommigen al lang ontgroeid ben.

Uit datzelfde boek noteerde ik een ander stukje. Dit keer om in een preek te gebruiken. Omdat de woorden in alle eenvoud zo mooi en duidelijk zeggen hoe woord en daad bij elkaar horen. Een bijbels thema, zo geformuleerd dat het in alle lichtheid lang blijft hangen: *'Zitten gedachten echt altijd in je hoofd? Jouw gedachten wel, maar ze komen ook op andere plekken voor. Ze zitten ook in het hoofd van andere mensen en ze staan in kranten en boeken en op het internet. Daar delen en bespreken mensen wat ze denken. Zo ontpoppen gedachten zich soms tot daden. Dan zakken gedachten van je hoofd naar je mond en je hart, naar je handen en voeten. Dan wordt denken doen.'* Is dit niet ook waar wij als kerkgemeenschap toe geroepen zijn? Om te delen wat we denken en een ruimte te creëren waarin gedachten kunnen ontpoppen tot daden. Omdat in het eerste inderdaad de kiem ligt van het tweede. En omdat mooie en goede gedachten bedoeld zijn om vleugels te krijgen.

Wat een armoe zou het zijn wanneer we op zekere leeftijd de jeugdliteratuur links zouden laten liggen. Op mijn nachtkastje ligt Jaap Robbens kinderpoëziebundel *Heel de wereld wordt wakker* onder de verzamelde gedichten van Wisława Szymborska. En de dierenboeken van Bibi Dumon Tak staan op dezelfde plank als 'de zware non-fictie over kwan-tum-me-cha-ni-ca', vertelt Ionica Smeets in haar Volkskrantartikel. Ik glimlach van herkenning. Bij mij staan 'zware' theologische commentaren naast de kinderbijbel Woord voor Woord van Karel Eykman en Bert Bouma. En als ik heel eerlijk ben, heeft dat laatste boek me veel diepgaander beïnvloed dan veel wetenschappelijke uitgaven. Voor u zich zorgen gaat maken: ik zou niet zonder die laatste categorie kunnen en willen, maar telkens wanneer ik mijn lievelingsverhalen uit Woord voor Woord opensla, wordt de kern van mijn wezen geraakt. De heldere eenvoud, de creativiteit waarmee het evangelie voelbaar 'goede boodschap' wordt en het levensbevestigende dat uit tekst en beeld spreekt, daar kunnen maar weinig 'grote-mensen-uitleggingen' tegenop.

Als we nu allemaal net als Ionica op ons nachtkastje één of twee

kinderboeken zouden leggen om voor het slapengaan of bij het wakker worden in te lezen, dan zouden we daar als persoon en als samenleving wel eens een stuk beter van kunnen worden. Al was het alleen maar doordat het kinderlijk (lees)plezier weer in ons wakker wordt.

Kim de Berg

Meerdaags bezoek aan een hedendaags klooster. Wie gaat er mee?

Even afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken, meer tijd voor bezinning en kennismaken met de oude kloostertraditie in deze tijd. Graag zouden we dat met een groepje Zendingskerkers beleven. Het idee is om het komende voorjaar een midweek of weekend af te reizen naar Friesland. Daar is sinds een aantal jaren een kloostergemeenschap Nijkleaster-Westerwert. Een nieuwe vorm van kloosterleven gebaseerd op oude tradities.

Op hun website staat het volgende te lezen: *'Nijkleaster zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. De kerk van Jorwert en klooster Westerhûs vormen samen de uitvalsbasis voor deze zoektocht. Onze missie is om een plek te creëren waar mensen zich individueel en/of in groepsverband in alle rust kunnen terugtrekken, om op adem te komen en om zich te bezinnen. Tegelijkertijd wil het een plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.*

We zijn een open klooster met een oecumenische roeping en willen als zodanig gastvrijheid bieden aan mensen uit diverse kerken en tradities. En aan elke pelgrim van welke levensvisie dan ook.'

De bedoeling is een retraite van een paar dagen waarbij we meelevens met de kloostergemeenschap. Daarbij hopen we verder met elkaar in gesprek te raken. Natuurlijk is er ook ruimte om op je eigen manier de sfeer en omgeving te leren kennen.

Voor we deze plannen concreet aanbieden, willen we graag peilen hoeveel belangstelling er is.

Het gaat dus heel concreet om een weekend (vrijdagmiddag tot zondag na de lunch) of een midweek (maandagmiddag tot vrijdag na de koffie). De kosten bedragen voor een midweek 350 euro, voor een weekend 230 euro; bij het delen van een tweepersoonskamer gaat daarvan nog iets af. Mochten de kosten een probleem vormen, dan is daar zeker een oplossing voor te vinden.

Graag horen we:

Wie er belangstelling hebben, of er voorkeur is voor een midweek of een weekend. (Een midweek geeft iets meer mogelijkheden wat betreft het plannen van data).

Als er genoeg belangstelling is, gaan we concreet het kloosterbezoek plannen.

Aanmelden kan bij ds. Kim de Berg (predikant@zendingskerk.nl), ook eventuele vragen kunnen aan haar gesteld worden.

VAN DE SCRIBA

Kunst

Ik mag wel zeggen dat wij een levendige geloofsgemeenschap zijn. Op gevaar af iets over het hoofd te zien wil ik even terugblikken. Om te beginnen de reeks vakantiediensten, waarin de vier voorgangers erin slaagden een schitterend verband te leggen tussen bepaalde bijbelgedeelten en kunstwerken, die aldus uitnodigden nieuwe perspectieven in de schriftgedeelten te ontdekken. De thema's werden, zoals we gewend zijn in onze kerk, prachtig verbeeld door de bloemengroep, die heel toepasselijk had gekozen voor een schilderij als omlijsting van de mooi uitgedachte liturgische schikking en die op 10 augustus ook nog een workshop bloemschikken organiseerde.

Iedere dienst werd ook nog eens opgeluisterd door heel afwisselende muzikale bijdragen, terwijl de wanden van de kerkzaal gevuld waren met werken van Ermelose kunstenaars, die in sommige overdenkingen ook nog weer betrokken werden. Er is alle reden om allen die hieraan meewerkten vanaf deze plaats namens ons allemaal nog eens hartelijk te bedanken.

Zovele taken

Even terzijde - ik schreef het al eerder - ik ben er elke keer weer van onder de indruk hoeveel mensen in touw komen om een kerkdienst te verzorgen. Allemaal mensen die als waren ze tandwielen elk op hun eigen plek draaien, een rol vervullen om het geheel zowel in de kerk als online soepel te laten verlopen. Soms loopt niet alles geolied, soms lijken ze elkaar zelfs wel eens even in de weg te zitten en begint een tandwiel als het ware mopperend te knarsen. Dat laatste is dan wel jammer, want elk tandwiel doet toch waarvoor het bedoeld is. Maar dit blijft gelukkig een uitzondering. Want zeker in een gemeenschap als de onze merk ik dat we veel van elkaar kunnen hebben. En terecht! Schrijft de apostel Paulus niet in Filippenzen 2 (NBG51) '... doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf'?

Plan op papier

In deze zomermaanden was een kleine commissie, bestaande uit Dini van Bruxvoort, Lucie Claessen en onze predikant Kim de Berg – met als 'kritisch tegengeluid' onze oud-predikant Rainer Wahl – bezig de toekomstvisie uit te werken in een Plan van Aandacht. In het

startweekend is het plan in een door Martin van Ee prachtig vormgegeven boekje uitgebracht. Het is inmiddels ook via de e-mail digitaal verspreid en eveneens in te zien op de website. Als u graag een papieren exemplaar bij de hand hebt en niet in staat bent de kerk te bezoeken, kunt u natuurlijk via scriba@zendingskerk.nl een exemplaar aanvragen.

Vernieuwing website

Eveneens vanaf het begin van deze zomer werkt een klein team, met Martin van Ee in de hoofdrol, aan een vernieuwde website die flexibeler, aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker is. Het is de bedoeling na een flinke periode van voorbereiden, uittesten en training van webmasters de nieuwe website op 1 december 2024 officieel te lanceren. Tot die tijd blijven we u via de huidige kanalen informeren over de voortgang.

Buffet

Het startweekend viel op 31 augustus en 1 september. Het was prachtig weer, zodat het voortreffelijke buffet, dat merendeels vegetarisch was (met dank aan Ferdi Ankersmit), en buiten onder de bomen genoten kon worden. Dank aan de taakgroep Pastoraat voor de organisatie. Fijn dat er zoveel van onze leden en vrienden aan deelnamen.

In de kerkdienst maakte ds. Kim de Berg een begin met het jaarthema 'tijd'. Dit is tevens het thema van de musical die in februari opgevoerd gaat worden in de kerk. De repetities voor de voorstelling zijn uiteraard inmiddels alweer van start gegaan.



Nog meer activiteiten

Indien uw e-mailadres bij ons bekend is en u opgenomen bent in een verzendlijst kreeg u van ondergetekende bericht over diverse onderwerpen. Als u nooit een e-mail van de kerk ontvangt, laat het me weten via: scriba@zendingskerk.nl).

Zo was er op 16 september een gemeente-avond rond het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ds. Rainer Wahl hield een verhelderende inleiding. Daarna was er ruimte voor gedachtewisseling. Wat fijn dat dit zo gevoelige onderwerp veilig in onze kring besproken kon worden.

Verder was er op 22 september de start van de serie van drie Preken van de leek, met de Ermelose wethouder Sarath Hamstra als eerste op de kansel. De achterliggende gedachte bij het opzetten van deze bijeenkomsten is dat juist het anders zijn dan gewone kerkdiensten de kracht ervan vormt.

Alles bij elkaar genomen bruiste het van activiteit in onze gemeente. En er staat meer op stapel. U kreeg ook bericht van plannen om met elkaar op 7 januari in Zwolle een toneelvoorstelling over dementie te bezoeken.

Maar genoeg nu. Dit dreigt een jaarverslag te worden. Ik zal me de volgende keer wat beperken.

Bij de agenda

Verderop in Contact vindt u zoals gewoonlijk de agenda voor de komende tijd.

Zoals op elke eerste vrijdag van de maand houden we van 12.00 - ca.12.20u het Coventrygebed voor de vrede. Daaraan nemen inmiddels 30 à40 mensen deel, ook van buiten de Zendingskerk. Op 4 oktober is de voorzitter van het Coventryberaad Nederland, de heer Bert Kuipers, onze gast. Aansluitend bieden we bij die gelegenheid alle aanwezigen een eenvoudige lunch aan.

Op 14 oktober organiseert de kerkenraad de jaarlijkse ontmoeting met allen die zich in het afgelopen kerkelijk jaar als vriend of als lid aan de Zendingskerk verbonden hebben. Mocht u hieraan ook willen deelnemen, dan bent u van harte welkom. Laat u het dan even weten?

Medeleven

In augustus ontving ik van Tjeerd Oenema een rouwkaart waarin ons het plotselinge overlijden van zijn vrouw Betsy (67) bericht werd. Wij kennen Tjeerd Oenema in de eerste plaats door zijn boek 'Zendeling Reijer de Boer en zijn beide Johanna's', dat handelt over hun uitzending als zendelingen naar Java vanuit de Zendingskerk, 150 jaar geleden. Hij heeft hier in 2019 zelf zijn boek na een kerkdienst gepresenteerd.

Tjeerd woont in Oosterwolde (Friesland) en is samen met zijn vrouw 'vriend van de Zendingskerk' geworden op grond van zijn grote belangstelling voor de geschiedenis van onze gemeente. In oktober 2021 nam hij deel aan de avond voor nieuw ingekomenen. Enkelen onder ons zullen hem misschien nog kennen.

Ik heb Tjeerd ons oprechte medeleven betuigd. Voor zijn contactgegevens kunt u bij mij terecht.

Vanuit de kerkenraad

In de vergadering van 9 september was Martin van Ee te gast. Hij presenteerde de nieuw ontworpen website en ontving veel waardering. Hij vroeg en kreeg bovendien enige feedback. Enkele kerkenraadsleden zullen aan de slag gaan om de huidige website door te spitten om na te gaan wat daarvan nog doorgezet moet worden. Voor het gemeente-kloosterweekend werd op voordracht van ds. Kim de Berg Nijklaester in Jorwerd gekozen. Elders in deze Contact kunt u er meer over lezen.

Opnieuw is stilgestaan bij verstaanbaarheid van de lectoren en medewerkers. Er gaat binnenkort een training voor lectoren van start en bij wijze van proef zullen de schriftlezingen op de schermen getoond worden.

Verder is een commissie ingesteld om de ingediende ideeën voor de besteding van het legaat te beoordelen en nader toe te lichten ten behoeve van de kerkenraad.

Een bezinningsdag voor de kerkenraad is afgesproken voor in het eerste kwartaal van 2025. Even werd overwogen om bij de Maaltijd van de Heer om praktische redenen alleen nog druivensap te schenken, maar besloten is alles bij het oude te laten.

Met vriendelijke groet,
Gerard Reijners, e-mail: scriba@zendingskerk.nl

Bijzondere data van gebeurtenissen in de Zendingskerk

vr. 4 okt.	12.00u.	Coventrygebed om vrede
do. 10 okt.	19.30u.	Leerhuis: Franse film 'DEUX' (Immanuelkerk)
ma. 14 okt.	19.30u.	Ontmoeting met nieuw ingekomenen
Zo. 20 okt.	16.00u.	Preek van de leek, voorganger Mathilde Stam, Directeur bestuurder Welzijn Ermelo
zo. 27 okt.	17.00u.	Vesperdienst
vr. 1 nov.	12.00u.	Coventrygebed om vrede
za. 2 nov.	14.00-15.30u.	Inzamelen producten Voedselbank (consistorie)
ma. 4 nov.	20.00u.	'Het klooster in je leven', lezing door theoloog en benedictijner monnik Thomas Quartier

Hieronder enige toelichting bij enkele bijeenkomsten:

Donderdagavond 10 oktober filmavond: Deux (Immanuelkerk, 19.30u)

Samen met ds Jan-Willem Leurgans organiseert onze predikant Kim de Berg als onderdeel van het leerhuisprogramma weer een

filmavond met nagesprek. Let op, anders dan vorig jaar is de locatie dit keer de Immanuelkerk.

De film *Deux* vertelt het ontroerende verhaal over een liefdesrelatie die voor de buitenwereld niet bestaat. Al decennia wonen de gepensioneerde Nina en Madeleine naast elkaar op de bovenste verdieping van een Zuid-Frans appartementengebouw. Goede buren zijn het, zo denkt iedereen, maar in werkelijkheid zijn ze elkaars geliefden; de twee houden hartstochtelijk van elkaar.

Nina wil wel uit de kast komen, maar Madeleine aarzelt; ze is vooral bang voor de reactie van haar twee volwassen kinderen die niet beter weten dan dat hun overleden vader de grote liefde van haar leven was. Nina en Mado, zoals Nina Madeleine liefkozend noemt, kunnen elkaar zien wanneer ze willen – hun appartementen grenzen aan elkaar – maar een onverwachte gebeurtenis maakt daaraan een einde, tot wanhoop van Nina. Ondertussen begint Madeleines dochter Anne iets te vermoeden.

Regisseur Filippo Meneghetti en actrices Barbara Sukowa en Martine Chevallier maken dat het een genuanceerde en aangrijpende film is geworden die aanleiding geeft tot veel gespreksthema's.

Eenieder is van harte welkom, aanmelden kan via de website van het Leerhuis (leerhuismelo.nl), er wordt een bijdrage van 5 euro p.p. gevraagd.

Zondagmiddag 20 oktober: tweede Preek van de Leek (Zendingskerk, 16.00 uur)

Eind september maakten we een mooie start met de Ermelose Preek van de Leek-serie. Wethouder Sarath Hamstra beet het spits af en nam ons mee in het door hem gekozen thema: het beloofde land.

Op zondag 20 oktober is het de beurt aan Mathilde Stam, directeur-bestuurder van Welzijn Ermelo. Zij is geboren en getogen in de Kalahari en de Karoo (het land van de grote dorst) in Zuid-Afrika en zeer geïnspireerd door de Afrikaanse filosofie van Ubuntu (Ik ben omdat wij zijn). In haar preek deelt ze haar kennis en bevlogenheid vanuit haar persoonlijke verhaal.

Na afloop is er gelegenheid om met een hapje en een drankje na te praten.

Als Zendingskerk organiseren we de Preek van de Leek samen met Zin in het bos (een initiatief van Zinzoekers op de Veluwe).

Maandagavond 4 november: 'Het klooster in je leven', lezing door theoloog en benedictijner monnik Thomas Quartier OSB (Zendingskerk, 20.00 uur)

Op maandag 4 november houdt prof. dr. Thomas Quartier bij ons in de Zendingskerk een lezing over hedendaagse zinzoekers en eeuwenoude kloostertradities. Quartier is benedictijner monnik en was in 2022 Theoloog des Vaderlands. Op deze avond spreekt hij over

wat we kunnen leren -juist in deze tijd- van het kloosterleven over bidden, geloven en leven. Welke rol speelt contemplatie in ons leven? Vanuit zijn persoonlijke ervaring en zijn theologische expertise werpt Thomas Quartier een heel eigen licht op deze vragen. Met zijn verhaal daagt hij uit na te denken over hoe wij zelf omgaan met tijd en spiritualiteit. Een inspirerende avond over vragen die velen van ons bezighouden.

Deze lezing past bij ons jaarthema 'Tijd'. Van harte welkom, de toegang is vrij.

Gerard Reijners (scriba) en ds. Kim de Berg

PASTORAAT

Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers:

Wijk 1A Herma Jongekrijg

Wijk 1B Lucie Claessen

Wijk 2 Greet Kerkhoff

Wijk 3 Bepke Hart

Wijk 4a Henriëtte Zwaan

Wijk 4b Diny van Vuure

Wijk 5 Heleen Langenbach

Wijk 6 Overige plaatsen: Herma Jongekrijg

Wijk 7 Harderwijk: Dini van Bruxvoort

Wijk 8 Putten/Speuld: Herma Jongekrijg

De verdeling van de wijken is volgens de indeling van de wijken van de Hervormde gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst, waarbij de Paul Krugerweg/Dirk Staalweg de scheidslijn vormt.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of anderszins informatie of contact, belt of mailt u dan met een van de ouderlingen/pastorale medewerkers of met de predikant. Van de laatste vindt u het telefoonnummer en e-mailadres op pag. 2.

Omzien naar elkaar

Als kleine gemeente proberen we om te zien naar elkaar. Dit gebeurt door onze pastoraal medewerkers, onze predikant, maar natuurlijk ook door 'gewone' gemeenteleden. Soms gebeurt dit in stilte. Niet alles is even geschikt om in het openbaar te delen. Maar andere keren is het juist fijn om ook hier in Contact te melden wat er bij mensen speelt. Als u dat wilt, kunt u dan door een kaartje of een telefoontje zelf ook meeleven.

In deze periode noemen we de volgende gemeenteleden:

Nelleke Kouwenhoven maakt een moeilijke tijd door. Zij verbleef enige tijd in het Buurtzorgpension, maar is nu weer thuis. Cees Vroon wacht op verdere behandeling vanwege ziekte. Bij Gretha Looijen zijn helaas gebroken en ingezakte ruggenwervels geconstateerd, dat is een pijnlijke zaak. Lettie Aalbers kampt naast haar chronische ziekte nu ook met andere gezondheidsproblemen. Zoals u begrijpt valt dat niet mee. Nolly van Duyvenbode had na een val vorig jaar november last van sterk verminderd zicht. Gelukkig lijkt het er nu op dat daar toch iets aan te verbeteren valt. De komende tijd zal de specialist in het ziekenhuis St Jansdal zich daarover buigen. Tot slot, Willy Nawijn had een heel nare ervaring: zij werd telefonisch benaderd door oplichters die momenteel zeer actief zijn. Gelukkig was ze alert genoeg en vingen degenen die haar benaderden bot. Maar natuurlijk zit de schrik er goed in. Helaas is ze niet de enige bij wie dit geprobeerd is. Het is een waarschuwing om geen gegevens te delen met onbekenden, hoe betrouwbaar ze ook lijken, want het zijn sluwe praters.

Nogmaals: de mensen die we noemen zijn natuurlijk niet de enigen bij wie iets speelt. Ook wanneer er niets bijzonders aan de hand is of lijkt, wordt een teken van verbondenheid zeer gewaardeerd.

Met een hartelijke groet namens de taakgroep pastoraat,
ds. Kim de Berg en Herma Jongekrijg

Kerkbloemen

Elke zondag gaan er bloemen naar een of meerdere gemeenteleden. Een bloemengroet wordt zeer gewaardeerd.

Zondag 11 augustus gingen de bloemen met de hartelijke felicitaties naar Pé Sijsma, vanwege zijn verjaardag op 7 augustus. Hij werd toen 85 jaar.

Zondag 18 augustus kreeg Margreet Mol de bloemen met de hartelijke felicitaties omdat zij 15 augustus 85 jaar werd. De tweede bos was bestemd voor Riek van Bolhuis. Riek was kort daarvoor thuisgekomen na een revalidatieperiode in de Klimop.

De zondag daarna, 25 augustus, stonden er opnieuw twee bossen bloemen om weg te brengen. Ditmaal werd een bos bloemen en met een groet van de gemeente gebracht naar Nelleke Kouwenhoven, U las erover bij 'Omzien naar elkaar'. En er waren bloemen voor Hetty van Otterloo. Zij was weer thuis uit het ziekenhuis. Daar was ze opgenomen wegens een longembolie. Een kaart met de beste wensen voor haar herstel vergezelde de bloemen.

Zondag 1 september waren de bloemen bestemd voor Hein Hendriksen. Hij was ontslagen uit het ziekenhuis na een buikoperatie. Wij wensen hem een goed herstel. De andere bos was die zondag voor Cees Vroon. Ook over hem las u bij 'Omzien naar elkaar'.

Zondag 8 september schreven de kerkgangers hun naam op een kaart voor Jan Meuleman. Hij verblijft in de Klimop. Hij kreeg de kaart met een fruitbakje. Han Kok kreeg de bloemen om hem een hart onder de riem te steken in de situatie waarin hij leeft. En Gretha Looijen maakte namens de Zonnebloem een prachtig bloemstuk voor de Arcade.

De week daarna, zondag 15 september, ontvingen Margareeth en Nico de Jong de bloemen met de hartelijke felicitaties van de gemeente vanwege hun 55 jarig huwelijk op 10 september.

Zondag 22 september gingen de bloemen naar Lettie Aalbers. Bij 'Omzien naar elkaar' las u over haar situatie.

Met een hartelijke groet, namens de Taakgroep Pastoraat,
Arda Mulder.

DIACONAAT

In de maand oktober is de diaconale maandcollecte voor de laatste keer bestemd voor The Saviour's Welfare, project van PeCa (Pakistaanse Europese Christen Alliantie).

In augustus 2022 heeft de familie Bhatti in de Zendingskerk over hun project verteld, dat ze 13 jaar geleden begonnen zijn in een van de sloppenwijken van Lahore in Pakistan. In de afgelopen twee jaar heeft de wijk, waarin Saviour's Welfare werkt veel last gehad van overstromingen.

De familie is als vluchteling, omdat ze christen zijn, naar Nederland gekomen en woont in Dronten. Sylvester Bhatti heeft zijn broer, die in Pakistan om het leven gebracht is, opgevolgd om het project te continueren en zo nodig uit te breiden.

Het gemeenschapshuis wordt gebruikt voor onderwijs, naaicursussen en volwasseneneducatie. Ook worden er kerkelijke activiteiten en gespreksgroepen georganiseerd.

De meeste aandacht gaat op dit moment naar de mensen, die als slaven in de steenfabrieken werken.

De mensen verdienen maar 2,5 euro per dag, daarom lenen zij vaak geld van de fabriekseigenaar om rond te komen. Kinderen moeten vaak meewerken om schulden af te lossen. Het gebeurt regelmatig, dat de fabriekseigenaar een kind 'koopt', zo lossen de ouders een stuk van hun schuld af. Saviour's Welfare koopt deze kinderen vrij en geeft hen onderdak en scholing. Hiervoor hebben ze veel financiële middelen nodig.

Kunnen ze deze maand op ons rekenen?

Namens de taakgroep diaconaat,
Christa Kappers-Schotanus

**De diaconale maandcollecte is in november bestemd voor een project van Kerk in Actie:
Eigen bedrijfje biedt jongeren in Libanon inkomen én hoop.**

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de meesten terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de zware economische crisis is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen en is de werkloosheid torenhoog. Veel jonge mensen willen emigreren omdat er nauwelijks ruimte is op de krappe arbeidsmarkt. Kerk in Actie-partner Lutheran World Relief biedt jongeren een vaktraining in ondernemersvaardigheden. Met een klein startbedrag kunnen ze daarna een eigen bedrijfje beginnen. Van zuivel- naar kledingindustrie: in veel sectoren zijn nu meer jonge ondernemers te vinden. Op hun beurt bieden zij anderen weer werk én inkomen. Dat biedt hoop in zware tijden. Met jouw bijdrage steun je het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten over de hele wereld.



Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Syrische vluchtelingen of op het rekeningnummer van de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte november.
Namens de taakgroep diaconie,
Wilma de Vries

Oogstdienst & inzameling Voedselbank op zaterdag 2 november 2024



Op zondag 3 november a.s. is er in de Zendingskerk de jaarlijkse Oogstdienst.

De taakgroep diaconie vraagt daarvoor uw medewerking. Namelijk een bijdrage in de vorm van verse groenten en fruit voor de Voedselbank van de regio Putten, Ermelo en Harderwijk.

Wilt u op **zaterdagmiddag 2 november van twee uur tot half vier** uw "oogst" in de vorm **verse groenten en fruit** komen brengen naar de consistoriekamer van de Zendingskerk?

Het is belangrijk dat deze producten wat **langer houdbaar** zijn en blijven i.v.m. de uitgifte van deze producten op vrijdag, later in de week. Dus bij voorkeur geen sla of gesneden groenten en/of snelrijpend fruit (b.v. bananen).

Hebt u nog Douwe Egbertspunten liggen? Die kunt u ook inleveren voor de Voedselbank, zij ruilen ze in voor pakken koffie. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Namens de taakgroep diaconie,
Wilma de Vries

VAN DE PENNINGMEESTER

Collectes augustus

In augustus is voor de collecten in totaal € 2.322,59 ontvangen waarvan voor de specifieke zondagse collecten € 1.048,89, voor de diaconale maandcollecte € 1.030,60 en voor het collecteblok € 243,10.

Ton Hardeman

KERK EN ISRAËL

DE MENS ALS PARTNER VAN GOD

In de Joodse geloofstraditie wordt Israël gezien als Gods partner in het Verbond, dat de Eeuwige met Israël gesloten heeft. Door te leven naar Gods wil mogen mensen iets van God zichtbaar maken in het leven. De Tien Woorden van Mozes heeft de kerk aan Israëls God te danken.

Het Joodse mensbeeld is dan ook positief: mensen mogen door Gods wil te doen Hem zelfs vertegenwoordigen!

Wij kennen in het christendom de 'Daden van barmhartigheid', als praktische uitingen van naastenliefde. Zeven daden of werken zijn afgeleid van de rede van Jezus over het laatste oordeel.

We kennen ze als:

Hongerigen te eten geven
Dorstigen te drinken geven
Naakten kleden
Vreemdelingen onderdak geven
Zieken bezoeken
Gevangenen bezoeken
Doden begraven.



Deze werken van barmhartigheid komen uit richtlijnen, gegeven in de Thora.

In de Joodse geloofstraditie worden die richtlijnen of geboden nog nader uitgewerkt. Een gebod, gedaan uit liefde voor God en de naaste heet een *mitswa*; het meervoud is *mitswoth*.

Het zijn de gelovigen, ook de gelovigen uit de volkeren, die geroepen zijn de werken van barmhartigheid ten uitvoer te brengen. Daarmee is in de Joodse geloofstraditie de mens geroepen Gods medewerker te zijn. Een mitswa wordt gedaan omwille van de hemel, om de wereld weer in evenwicht te brengen om hemel en aarde te verbinden.

Van Israël wordt meer gevraagd dan van gelovigen uit de volkeren.

De Joodse geloofstraditie kent 613 geboden en verboden. Er zijn voorschriften met betrekking tot de viering van Bijbelse feesten, tot rechtspraak, tot liefde en huwelijk, tot de familieband, tot omgang met geloofsgenoten, tot omgang met vreemdelingen, tot oorlogvoering, en nog veel meer.

Mitswoth worden gezien als een gelegenheid om God te dienen.

Sommige van de 613 mitswoth zijn verplicht, zoals het verbod om de naam van God te ontheiligen, de verplichting doden te begraven, of zieken te bezoeken. Immers: "Het is niet goed dat de mens alleen is," zijn de woorden van God uit het scheppingsverhaal. Wie ziek is, staat buiten de gemeenschap. Daarom is ziekenbezoek een verplichte mitswa, ziekenbezoek brengt de mens terug in de gemeenschap. Er zijn rabbijnen die zeggen: "Als je een zieke bezoekt, en weet hem of haar tot een lachen te brengen, dan is er een glimlach in de hemel."

Louise Katus

Kerkcafé in de Zendingskerk

Iedereen is welkom op elke derde donderdag van de maand, tussen 10 en 12 uur, om bekende en nieuwe mensen te ontmoeten.

We zitten gezellig bij elkaar in de consistorie.

Opgave is niet nodig. De koffie staat klaar!

Noteert u alvast de komende data in uw agenda:

donderdag 17 oktober, dan zal Linda Picaulima een inleiding houden over het leven als zeer slechtiende. En de derde donderdag in november is de 21ste.

Van harte welkom en hopelijk tot ziens,
Dory Vredenberg en Johan Kriek, namens de taakgroep Pastoraat.

Website Zendingskerk krijgt aanpassingen

Een klein team werkt aan een vernieuwde website die flexibeler, aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker is voor zowel gemeenteleden als beheerders. Het doel is om een dynamische site te creëren die niet alleen actuele informatie biedt, maar ook de betrokkenheid van de leden versterkt en de uitstraling van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk uitdraagt.

De huidige website, in 2018 ontwikkeld in samenwerking met de Hervormde Gemeente Ermelo, is eenvoudig te beheren maar heeft een verouderd en statisch ontwerp. Dit beperkt het aantal bezoekers en de interactie met de gemeenteleden.

De vernieuwde website moet een betere weergave geven van wie we zijn en wat we doen. Daarnaast willen we met een moderner ontwerp de vindbaarheid verbeteren en het beheer vereenvoudigen voor de betrokken vrijwilligers. De taakgroepen krijgen elk een eigen pagina voor regelmatige updates van foto's, video's, blogs, en andere content.

Er is een nieuw ontwerp gemaakt, gebaseerd op de wensen en eisen uit het Toekomstplan van de kerk.

Dit ontwerp is voorlopig als concept geplaatst (<https://sites.google.com/view/zendingskerk/hartelijk-welkom>) en zal uiterlijk 1 december 2024 gekoppeld worden aan www.zendingskerk.nl. Op de nieuwe site komt een digitale agenda voor alle kerkactiviteiten die voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast is er de kerkagenda waarin het gebruik van het kerkgebouw genoteerd staat.

Het beheer van de nieuwe website wordt gedeeld door meerdere website-bewerkers, met specifieke verantwoordelijkheden voor verschillende onderdelen zoals de agenda, nieuws van de scribe, social media, en YouTube.

Met deze aanpak hopen we een nieuwe, dynamische en

gebruiksvriendelijke website te lanceren die de betrokkenheid van de gemeenteleden vergroot en bijdraagt aan de oecumenische uitstraling van de Zendingkerk.

Al uw wensen en opmerkingen mailen aan:
webmaster@zendingskerk.nl
Martin van Ee, taakgroep communicatie en presentatie

DANK

Beste Zendingkerkers,

Graag wil ik jullie bedanken voor alle lieve appjes, kaarten en bezoekjes die ik kreeg toen ik zeven weken in het ziekenhuis St Jansdal moest verblijven.
Wat heeft dat goed gedaan.
Dank daarvoor.
Het is een voorrecht om bij deze club te horen.

Lieve groet ook namens Albert,
Riek van Bolhuis.

Ter gelegenheid van mijn 85ste verjaardag ontving ik op zondag 18 augustus een prachtig boeket bloemen. Met daarbij de 'Bloemen uit de Zendingkerk' kaart met heel veel namen. Ik was en ben blij met de betrokkenheid en warmte vanuit onze Zendingkerk.
Heel veel dank daarvoor!

Hartelijke groet,
Margreet Mol

Boekbespreking GELD EN GOED door Alain Verheij

Velen van ons zullen zich de schrijver herinneren van toen hij dit jaar voorging in onze dienst op 17 maart, en van zijn columns in *Trouw*. Eerder schreef hij de boeken *God en ik* en *Ode aan de verliezer*. In *GELD EN GOED* onderzoekt hij wat geld met ons doet en hoe wij anders naar geld kunnen kijken, met inspiratie uit oude bijbelverhalen en als 'reisgidsen' Mozes en Jezus. Mozes gaf de richtlijnen die zijn opgetekend in de Thora (de eerste vijf bijbelboeken), en Jezus riep zijn tijdgenoten op tot minder vasthoudendheid aan geld en ego, meer gericht op het pure mens-zijn in harmonie met God en jezelf, met je naaste en met de aarde.

In zeven hoofdstukken zet Verheij het onderwerp naast een zin uit het Onze-Vader, gevolgd door een bijbelverhaal en de meer eigentijdse thematiek van de hedendaagse economische praktijk. Uiteraard bevatten deze hoofdstukken veel meer (bijbel)verhalen,

overwegingen en conclusies dan in dit korte bestek kan worden aangegeven. Ik volsta daarom met een opsomming en enkele kenmerkende zinnen. Een leeskring in onze gemeente heeft zich in dit boek verdiept.

Rust en vertrouwen – *Uw koninkrijk kome* – God nam een rustdag na 6 dagen scheppingswerk, en het zou goed zij als ook wij af en toe eens helemaal niets produceren, *rust* zoeken in plaats van bedrijvigheid, geen dag van 'mag niet, kan niet, moet niet' maar van 'hoeft niet'. En *vertrouwen* was de economische grondtoon van Mozes en Jezus, dat de wereld in principe genoeg heeft voor alle mensen.



2) Geld is geen god – *Uw naam worden geheiligd* – Niemand kan twee heren dienen, niet God én de mammon (de god van het geld). Om de koppeling tussen geld en macht te doorbreken hebben we niet-omkoopbare geestelijke leiders nodig. Ook de goodwill van rijke filantropen betekent een vorm van afhankelijkheid die niet wenselijk is. Laten we ons niet overleveren aan een collectieve religie van geld.

3) Alles is geleend – *Vergeef ons onze schulden* – Om de 50 jaar werden in een 'jubeljaar' alle schulden kwijtgescholden. En Mozes was streng: je mag een volksgenoot geen rente vragen als je hem geld leent, en geen winst maken als je hem voedsel geeft. Maar ónze economie is gebouwd op een complexe verzameling door elkaar heen lopende schulden, renten en afbetalingen. Wat is dan de verhouding met onszelf, onze naasten, en de wereld?

4) Rechtvaardigheid: je verdiende loon – *Geef ons heden ons dagelijks brood* – Zie de ongelijkheid tussen de *haves* en de *have-nots*. Erfelijkheid is de domste vorm van geluk en de botste vorm van pech. Rechtvaardigheid betekent dat iedereen 's avonds brood op de plank heeft, een plek onder de zon, met een hoekje schaduw, en vrije tijd om daarvan te genieten.

5) **Het groene hoofdstuk: rijkdom en groei** – *Leid ons niet in verzoeking* - Tevreden zijn met genoeg. Voorkómen dat onze overvloed uiteindelijk onze ondergang wordt, ten koste gaat van de planeet waar onze kleinkinderen nog een goed leven willen kunnen hebben. Groei door 'geplande veroudering' van producten geeft ecologische schade door al het afval en maakt een ander soort economie nodig.

6) **Ons geld en onze vrijheid** – *Maar verlos ons van de boze* – Veel mensen zoeken hun heil in financiële onafhankelijkheid, om zo jong mogelijk bevrijd te zijn van de noodzaak om voor je geld te werken. Geld kán gelukkig maken, maar word je té rijk, dan ontstaan nieuwe problemen en kan je geluk zelfs weer afnemen. En wat blijkt? De rijke matigt zich veel vrijheden aan, terwijl de arme weinig vrijheid overhoudt.

7) **Het kan anders** – *Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid* – Een wet is een externe gedragsregel, maar het gaat om je innerlijk. Echte verandering komt van binnenuit. Daarom zegt God door Jeremia: 'Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven'. Om 'een koninkrijk van God' vorm te geven moeten we dat met hart en ziel zelf willen. Bijvoorbeeld door groene energie, armoede bestrijden, onderwijs, minder grond voor de agrarische sector, en liefde voor de natuur.

Jan Schakel

FOCUS

In gesprek met... Margareeth de Jong-de Bres

Op vrijdag 19 juli 2024 mocht ik Margareeth interviewen, waarbij ik gebruik maakte van een aantal stimuli in de vragende vorm, de antwoorden noteer ik in de verhalende vorm.

Wie ben je? Hoe oud ben je?

De korte vraag "Wie ben je?" (bewust zo door mij gesteld!) overviel Margareeth, maar na een kort moment reageerde ze met een stralend gezicht: "Ik ben gelukkig!" Een mooier begin van ons gesprek had ik me niet kunnen wensen: gevat en openhartig. Het interview verliep mede hierdoor vlot en ontspannen. Gelukkig is ze met haar man Nico, die met mijn instemming bij het



gesprek aanwezig was en af en toe een aanvullende bijdrage leverde, en met haar drie kinderen en zeven kleinkinderen. Margareeth is 77 jaar.

Welke studie heb je gedaan, welke opleiding heb je gevolgd?

Margareeth heeft een aantal jaren Nederlands gestudeerd, daarnaast wijdde ze zich aan de verpleegkunde en ook theologie boeide haar. Al met al heeft ze zich dus breed ontwikkeld.

Welk werk heb je verricht?

Ze heeft lesgegeven en samen met Nico in Zwijndrecht een relatiebureau gerund, een instituut dat mannen en vrouwen met elkaar in contact bracht. Het echtpaar vertrok in 2006 als vrijwilligers naar Namibië en werd actief in het ontwikkelingswerk in dienst van VSO (Voluntary Service Overseas). Hun idealisme voor hulp aan de behoeftige naaste was hun drijfveer. Margareeths lijfspreuk was: "Dat gunnen we iedereen", namelijk geluk en een acceptabele bevrediging van de eerste levensbehoeften. Ze spande zich daarvoor in met een bijzonder gevoel van verantwoordelijkheid.

Wat voor type ben je?

Ze was en is een " bezig mens " (haar woorden), bereid tot een uitdaging, avontuurlijk ingesteld, geïnteresseerd in voortdurende, persoonlijke ontwikkeling.

Hoe verliep je leven na Namibië?

Ze vonden een huis in Ermelo, waar ze inmiddels 14 jaar met plezier wonen.

Hoe kwam je in Ermelo kerkelijk terecht? Hoe ervaar je de Zendingskerk?

Na 2010 verhuisde het echtpaar naar Ermelo. Ze kerkte samen met Nico in de gereformeerde Immanuelkerk, maar voelde zich door haar modernere opvattingen in die kerk niet meer thuis. Via een vriend kwam ze in 2021 in aanraking met de Zendingskerk, die ze samen met Nico graag bezoekt. Ze ervaart de diensten als verrijkend en inspirerend. De vesperdienst vindt ze een mooi initiatief, maar ze heeft na één ontmoeting geen behoefte aan een tweede. Ze was zeven jaar voorzitter van het Leerhuis.

Heb je hobby's ?

Margareeth heeft als gevolg van haar drukke levensritme haar leven lang weinig tijd gehad voor het lezen van boeken. Wel heeft ze fluit gespeeld en ze bezoekt graag een concert.

Wil je zelf nog een opmerking maken?

Ze voelt zich een gelukkig mens met haar gezin en het leven.
Tot slot: De lezer mag zich gerust voorstellen dat dit interview in een prettige sfeer en met aandacht voor elkaar is verlopen.

Hans Grondsma

Inloophuis De Parasol.



Oude Nijkerkerkweg 4, 3853 JS Ermelo.
www.inloophuisdeparasol.nl

Openingstijden: Zondag 14.00 uur tot 16.00 uur. Maandag
spelletjesmiddag
14.00 uur tot 16.00 uur. Woensdag 10.00 uur tot 12.00 uur. Vrijdag
10.00 uur
tot 12.00 uur. Donderdagmiddag Jeu de Boulen, van 13.30 uur tot
15.00 uur.

Bij inloophuis De Parasol kan u het hele jaar door gewoon
binnenlopen voor een lekker kopje koffie / thee en een luisterend oor.

Mocht u vrijwilliger willen worden bij Inloophuis De Parasol neem dan
contact op met een coördinator of reageer per mail
secretaris@inloophuisdeparasol.nl. www.inloophuisdeparasol.nl



CKN VAN GEMEENTELEDEN

De redactie wil een nieuwe rubriek openen in Contact. Alle gemeenteleden worden uitgenodigd om met maximaal 300 woorden iets te vertellen over wat hen heeft geraakt in Cultuur, Kunst of Natuur. Bijdrage van een foto is zeer welkom!

De voorlopige titel van deze rubriek is CKN VAN GEMEENTELEDEN.

Wie weet een betere titel? Laat het ons weten!

'Menschenkinder'

Dat is de naam van het manshoge kunstwerk dat wij deze zomer tijdens een fietstocht ergens in het grenslandschap nabij Nijmegen passeerden.

De Kleefse kunstenares Anne Thoss heeft vanuit haar door het verleden opgeroepen emoties het kunstproject 'Siebst du' gerealiseerd. Dit project verbeeldt een kist vol 'grauwe' herinneringen. Deze kist kun je openen en de herinneringen tot je nemen. Maar de kist kun je ook weer sluiten, daarmee moet je jezelf afsluiten van al die negatieve beelden. Kun je dat niet dan kunnen ze je slopen. Maar vergeten moet je nooit. Dit project is de basis geweest voor de beeldengroep 'Mensenkinderen'. Voor Anne is het zeer belangrijk dat zowel verleden als heden in woord en beeld gevangen worden.

Deze sculpturen staan voor alle vervolgte, verdrevene, geëvacueerde en onbeschermden mensen. Dit zowel uit het verleden, in het heden als in de toekomst. Om het even van welke nationaliteit, religie of huidskleur. Ze zijn toonaangevend voor een lijdende burgerbevolking die hulpeloos en willekeurig aan het geweld overgeleverd is. Allen moesten en moeten verlaten wat hun dierbaar en vertrouwd was en is, dit meestal zonder bezittingen. Deze sculpturen moeten, in hun anonimiteit, gelijkwaardigheid qua kleur en vorm, duidelijk maken dat het ieder van ons kan treffen en altijd weer zal gebeuren.

Ze moeten betrokkenheid oproepen die tot nadenken stemt. Miniaturbeeldjes zijn in keramiek gemaakt door Anne Thoss. Daarna zijn ze in het groot in eikenhout uitgevoerd door Jörg Florenz. De opstelling verbeeldt het door oorlogsgeweld te worden verdreven uit je leefomgeving. De basisgedachte hierbij is de evacuatie uit deze regio, aan zowel Duitse als Nederlandse zijde eind 1944.

weer in werkelijkheid te kunnen zien. Nog bijna dagelijks zien we op onze nieuwsschermen deze groepen mensen voorbij trekken. Waar onze ouders vroegen om mededogen met het lijden dat ze was overkomen ligt die vraag ook in de ogen van de mensen die u in al die huidige beelden voorbij ziet trekken.

Maar we hoeven niet zover in de tijd terug te gaan om deze beelden weer in werkelijkheid te kunnen zien. Nog bijna dagelijks zien we op onze nieuwsschermen deze groepen mensen voorbij trekken. Waar onze ouders vroegen om mededogen met het lijden dat ze was overkomen ligt die vraag ook in de ogen van de mensen die u in al die huidige beelden voorbij ziet trekken.

Gerard en Lineke Reijners



Het Zendingskerkhof

Wie wil helpen de oudste graven op het kerkhof op te knappen?
Geïnteresseerd? Geef u dan op bij de beheerder, Willem Combé.
Dit kan per mail aan: beheerderkerkhof@zendingskerk.nl
Hij zal contact met u opnemen



* **Hulpdienst Zendingkerk** *
* *
* Mogelijk is het jullie al opgevallen dat de telefoon van de *
* hulpdienst niet meer in gebruik is. Een aanvraag voor hulp kan *
* nu gedaan worden via diaconie@zendingskerk.nl. *
* *
* Namens de taakgroep diaconie, *
* *

VERTROUWENSPERSOON VAN DE HERVORMDE GEMEENTE
ERMELO

Wie zich onveilig voelt in de kerk of op dit terrein iets wil
bespreken, kan contact opnemen met:
mevrouw Cora Dolstra,
de heer Bennie Vlieg,
mevrouw Dineke Vletter,
mailen naar: vertrouwenspersoon@hervormdermelo.nl

MUTATIES

Overleden: Mevrouw B.(Betsy) Oenema-Mekelenkamp.

Margot Sants-Kottman, ledenadministrateur

Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag 15 november.

Kopij hiervoor (in een Word bestand) dient uiterlijk **zaterdag 2 november** binnen te zijn bij de redactie van Contact.

KERKDIENSTEN

De gewone ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur.

Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de maand en beginnen om 17.00 uur. De eerstvolgende is op zondag 27 oktober.

Het Coventrygebed voor de vrede wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand om 12.00u. In de komende periode is dat op 4 oktober en 1 november.

Ochtenddiensten

06 okt	ds. Kim de Berg		Kerk & Israël
13 okt	ds. Wilbert van Iperen	Barneveld	
20 okt	ds. Sjoerd Zwaan	Ermelo	
27 okt	ds. Janneke Doornebal	Haarzuilen	
03 nov	ds. Kim de Berg		Oogstdienst
10 nov	ds. Rainer Wahl	Ede	Maaltijd van de Heer

U kunt de kerkdiensten tevens online volgen of terugkijken via het YouTube kanaal van de Zendingskerk. Dat kan op verschillende manieren:

- 1) Op uw PC of laptop gaat u naar de website:
www.zendingskerk.nl >> Kerkdiensten >> Online logo.
- 2) Direct naar: www.youtube.com/@zendingskerk
- 3) Bij gebruik van de YouTube app. (Op uw telefoon, tablet of smart tv)

Zoek dan in de YouTube app naar **@zendingskerk**, daar vindt u de diensten.

Rondgang eerste collectes oktober tot en met half november 2024

Zondag 6 oktober	Tent of Nations
Zondag 13 oktober	Kerk in Actie: Een beter inkomen voor sheaboerinnen in Ghana
Zondag 20 oktober	Kerk in Actie: De kerk versterkt werk en positie van boeren in Indonesië
Zondag 27 oktober	Kerk in Actie: Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie in Myanmar.
Zondag 3 november	Kerk in Actie: Een beter inkomen voor sheaboerinnen in Ghana
Zondag 10 november	Oogstdienst: Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten
Zondag 17 november	Kerk in Actie: Noodhulp